

## Vilket samfund skall jag tillhöra?

Bidrag från Lars Fröjmark  
2006-01-01

(Svar till Rådsvill) Jag tror på Gud, men har så svårt att veta vilket samfund jag skall söka mig till. Jag kan nämna att jag växte upp med barndomsvänner vars far var komminister i Svenska kyrkan. Jag konfirmerades av honom. På gymnasiet träffade jag kristna tjejer som var med i Livets Ord och jag lyssnade till Ulf Ekman på band. Efter ganska kort tid insåg jag att detta inte överensstämde med min gudsbild. Därefter träffade jag vänner som drog med mig i Pingstkyrkan. Jag döptes, men efter en tid då kändes det inte heller bra eftersom det var mycket förtal och utanförskap inom församlingen. Jag fick också en känsla av att man inte var lika god kristen om man inte hade en kristen uppväxt. Lämna efter detta allt vad kyrkor och religion heter åt sitt öde. Jag har dock alltid trott på Gud. Sen en tid tillbaka studerar jag bibeln med ett Jehovas vittne. Jag har i det närmaste känt mig förföljd av dem, eftersom de dyker upp vid döören var man än bor. Mina barn har varit på läger med korskyrkan och det är väldigt gulliga och omtänksamma människor som de fått kontakt med där. Min fråga är: Hur ska man veta vad som är rätt? Alla dessa ovannämnda hävdar ju att just de är rätt. Många har varnat för Jehovas vittnen, men det de undervisar om jämför jag med i min bibel och det verkar ju rätt och riktigt, men jag kan inte ställa upp på att inte fira Jul och jag vill inte heller gå omkring och knacka dörr. Korskyrkan verkar vara rätt bra som alternativ, men hur bryter man med vittnet som varit så hjälpsam och trevlig? Hälsningar Rådsvill När man vill leva som kristen är det väldigt viktigt med en fungerande kristen gemenskap där man träffar andra kristna som man kan dela sina bekymmer med och kanske be tillsammans med. Kännetecknet på en kristen gemenskap är att man tror på Jesus Kristus, att han är Guds son som gett sitt liv för oss och framförallt att han för mig personligen är min Herre och Frälsare, som jag kan be till och ha gemenskap med. Här faller Jehovas Vittnen utanför och brukar därför betecknas som en sekt. Kristen tro bygger på något som Jesus gjort för oss genom att han gav sitt liv för oss och gav oss ett evigt liv. Inom Jehovas Vittnen är det viktigaste inte vad Gud har gjort utan vad du gör. När du vill välja en kristen gemenskap kan en bra början vara att söka dig till en Alphakurs, sådana anordnas på många platser i Sverige och blir ofta en väg in i en fungerande kristen gemenskap. Finns det ingen alphakurs i din närhet så sök dig till en församling där man förkunnar att Bibeln är Guds ord och att Jesus är den enda Vägen till Gud. Om du dessutom där möter människor som är omtänksamma, kärlekfulla och vänliga har du antagligen funnit in fungerande kristen gemenskap. Men att hoppa fram och tillbaka mellan olika församlingar är inget bra sätt, för ett andligt hem tar tid att bygga upp.

Hälsning i Herren

Lars Fröjmark Länktips: Alpha Sverige

(där kan du se var närmaste alphakurs finns)