

Den som söker han finner

Bidrag från Gösta Gustafsson
2006-01-02

Den som söker han finner, så skulle man kunna formulera Trettondedagens budskap. "Stjärntydarna eller de vise männen" var sökare. De studerade himmelens stjärnor för att få svar på frågor -framför allt den stora frågan om livets mening, om liv och död om sorg och glädje. Nu hade de upptäckt en märklig stjärna. - en konungs stjärna. De hade förstått att en stor konung var född, en världsfrälsare - en ledare. Och nu ville de söka efter honom, träffa honom. hylla honom -följa honom. Och så sökte de honom där deras förnuft sa den att han skulle finnas -konungapalatset. Där fick de reda på platsen där den store konungen - Messias skulle födas - enligt de judiska skrifterna -i Betlehem, Davids stad. Och de gick dit. Och se, stjärnan visade sig och ledde dem fram till stallet där Jesus hade blivit född. De hade väl aldrig tänkt att de skulle få se världens frälsare ligga i en krubba på halm och strå. Men stjärnan hade stannat över stallet. Och de trodde på stjärnan -Guds eget tecken. Och de bar fram sina gåvor -guld, rökelse och myrra. Och så fick de Guds egen anvisning på att inte återvända till Herodes, som hade onda tankar mot den nyfödde judakonungen. Så de for en annan väg hem. Det finns fortfarande många sökare bland oss. människor som söker efter meningen med livet - eller om det finns en Gud och vad denne Gud vill med oss och vad Han vill och kan ge oss och göra med oss. Om du är en sådan sökare vill vi gärna säga dig Gud har tänt en stjärna också för dig. Den lyser i vår Bibel. Där står det också för dig har en konung blivit född/en Messias. Också Han har fötts hit till jorden och lever bland oss osynlig men verklig -Jesus vars namn betyder Frälsare-Räddare. Men det finns fortfarande människor som vill leda dig vilse. Var på din vakt! Gå andra vägar än de visar dig. Följ den Jesus Kristus som har sagt:

"Jag är världens ljus. Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." AMEN.

Gösta Gustafsson
Pensionerad prost, Öckerö församling (Göteborgs skärgård).