

Frälsarkransen: Den begrundande, 5. Ökenpärlan

Bidrag från Martin Lönnebo
2010-05-18
Senast uppdaterad 2015-12-31

Ökenpärlan

Jag befinner mig nu i öknen, den andliga PRÖVNINGENS (askesis), träningens, självbesinningens och frestelsens torra och brännheta plats. Detta är den plats där guldets renas från slagg och vi börjar att känna oss själva. I frestelsens öken är även Kristus. Världsfursten prövar om Kristus står fast vid sitt folks tro och sin egen kallelse: "Du skall älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft." Kristus besegrade Avgrundens och Tomhetens fruktansvärde ande genom sin frivilliga och hängivna kärlek. Också jag behöver växa genom målmedveten övning i hängivenhet mot Gud och allt skapat. Bed varje dag, ofta: "Alla mina ord och tankar, Jesus, låt dem likna dig." Ber du detta med rent hjärta blir du bönhörd. Ditt sätt att vara och göra renas. Men detta är en mödosam livslång övning. Guds nåd är inte billig. Askens är ju inte förnekande av kroppen utan övning i att leva ett helt och äkta liv. Genom askesen går vägen till en framtid utan överflöd och utan brist. Askens är att söka det för livet nödvändiga och sätta gränser för det onödiga. Askesen är högmodets och girighetens dödsfiender. Askens är att inte undfly sitt kors. Askens är att söka det odelade hjärtat. När du misslyckas är det bara att resa sig och börja om på nytt. Teresa av Avila säger att du blir fortare trött på att synda, än Gud blir trött på att förlåta. Jag ber ödmjukt: Kristus, jag vill efterlikna dig i din ökenkamp. Ge mig vilja att dag för dag leva i lydnad för Fadern. Må jag inte förhårdas så att jag lugnt ser på hur jag själv förtylligas och hårdnar och mina medmänniskor förnedras och plågas. Stöd mig när jag är svag, upprätta mig när jag fallit. Låt inte mina egna önskningar och begär, eller min rädsla, ta överhanden. Jag säger från min innersta vilja NEJ till Satan och hela hans väsen. Jag säger JA till dig, Kristus. Andas helig Ande på mig, så att jag orkar hålla detta löfte. Amen.

(För ytterligare studium: {biblink} Matt 4:1-11; 5 Mos 1:1-9; Matt 8:34-38, Matt 12:28-34; {/biblink} Sv ps 69.)

Ödmjukt, och i förtröstan, ber jag:
Rena mig, så blir jag ren.
Hela mig, så blir jag hel.
Drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.