

# Då smälter det frusna - Lyssna till vinden

Bidrag från Bengt Pleijel  
2011-12-04  
Senast uppdaterad 2012-02-11

## Lyssna till vinden

{biblink}Lyssna till vinden, Nikodemus.  
Du ser den inte. Men den finns där.  
Du kan höra den.  
Den är obegriplig för dig. Men fylld av kraft.  
Lyssna, Nikodemus.  
Öppna fönstret och lyssna.  
Du kan lära dig Guds hemligheter då.  
Ty vinden lär dig mycket om Guds Ande.  
Och mycket om den som är född av Anden.

Vinden blåser vart den vill,  
och du hör dess sus,  
men du vet icke varifrån den kommer,  
eller vart den far:  
så är det med var och en som är född  
av Anden. (Joh 3:8)

Vinden blåser...

Den är aktiv. Den är i rörelse.  
Så är det också med Anden.  
Från världens begynnelse till dess slut är Guds  
Ande å färde.  
&mdash; Och Guds ande svävar över vattnet. (1 Mos 1:2)  
&mdash; Och Anden och bruden säger: Kom. (Upp 22:17)  
&mdash; Det är Anden som gör levande. (Joh 6:63)

Om Gud bara för ett ögonblick tog sin Ande från denna värld  
skulle allt falla sönder och samman.  
Men vinden blåser.  
Guds Ande å färde.

Ibland som en våldsamt storm. (Apg 2:2)  
Ibland som en sakta susning. (1 Kon 19:12)  
Ibland som en aha-upplevelse vid en meditation över Ordet.  
En förnyande kraft som är i rörelse och som sätter i rörelse.  
Vinden blåser... så är det med var och en som är född av Anden.  
Hon kommer i rörelse.  
Kommer loss från de hjulspår hon fastnat i.  
Hon ger sig ut på vandring.  
Blir en pilgrim.

... vart den vill

Det går inte att kontrollera vinden och bestämma dess riktning.  
Ingen människa, ingen bönegrupp, inget samfund kan bestämma  
över Guds Ande och begränsa Andens verksamhets-område.

Man har ofta försökt.  
Man har stängt inne Guds Ande och stängt ute Guds Ande.  
Om man stänger alla fönster och låser alla dörrar gör man sig  
oemottaglig för Andens vind.

Luften går ur kyrkan...  
Men om Anden inte får blåsa in i kyrkorna, blåser den med suverän  
frihet utanför.

Och ger frihet åt var och en som är född av Anden.  
 Hon får en ny vilja och en ny håg att gå Guds vägar.  
 Hon drivs inte av vart vindkast i läran.  
 Hon slits inte sönder av allas viljor omkring henne.  
 Hon drivs av Guds Ande.  
 Och får av Anden Guds barns härliga frihet. (Rom 8:14, Rom 8:21)

...du hör dess sus...

Vinden gör sin närvaro känd. Du hör dess sus.  
 Så är det också med Guds Ande. När Guds Ande blåser ge-nom  
 en kyrka, ett samfund, kan du förnimma att Guds Ande är å färde.

Någonting händer. Människor börjar undra. Vad kan detta betyda?  
 (Apg 2:12)

Och å som det är med Anden så är det med var och en som är  
 född av Anden.

Du hör dess sus...

Det nya livet är fördolt med Kristus i Gud. (Kol 3:1.)

Dess innersta hemligheter kommer ingen åt. Men detta nya liv  
 visar sig på olika sätt.

Någon har genom stillhet och förtröstan blivit stark i Herren.

Tappat lusten att hävda sig.

Där har kommit en ny atmosfär.

En ny melodi.

En glädjeton om Jesus...

... du vet icke varifrån den kommer...

Så är det med vinden. Och så är det med Anden.

Ett stort mysterium.

Nikodemus i alla tider vill förklara, förstå, begripa.

Han rationaliserar och psykologiserar och teologiserar.

Hur kan en människa födas när hon blir gammal...

När man försöker upphäva mysteriet tappar man dess kraft.

Snustorra lärar i stället för goda nyheter.

Men sluta disputerar och börja tillbedja.

Hissa seglen och känn vindens kraft.

Men om det då händer med dig att du blir född av Anden

så vet du att du sedan är obegriplig för världen.

Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss, därmed att vi får  
 kal-las Gud barn, vilket vi ock är.

Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har

lärt känna honom. (1 Joh 3:1.)

... eller vart den far...

Så är det med vinden och så är det med Anden och så är  
 det med den som är född av Anden. Hon vet inte vilka  
 uppgifter Guds Ande leder henne till.

Ut i världen. Bort från status. Ned i nöden.

Mista sitt liv för att finna det...

Lyssna till vinden, Nikodemus.

Du har så länge ställt dig i lä...

Du är så instängd och så fattig.

Öppna fönstret, Nikodemus.

Låt det bli korsdrag... Låt dig dragas in mot korset.{/biblink}

Lyssna till vinden...(februari 1977)