

Då smälter det frusna - Vad Anden säger till församlingarna

Bidrag från Bengt Pleijel
2012-01-07
Senast uppdaterad 2012-02-11

Vad Anden säger till församlingarna

{biblink}Varför fungerar inte förnyelsen i församlingarna? De stora konferenserna ger oss visioner, trosbilder, hopp. Men...

Vi behöver lära oss att lyssna till "vad Anden säger till församlingarna". Sju gånger finns det ordet i Johannes Uppenbarelse kapitel 2 och 3. (Upp 2, Upp 3) Det som där sägs till de sju församlingarna, sägs till alla församlingar i alla tider. Det är personliga ord till Dig och Din församling.

Till Efesus: Din kärlek fungerar inte!

— Jag har det emot dig, att du har övergivit din första kärlek. Ett märkligt ord till denna församling. Den får mycket beröm. Där finns aktiviteter, renlighetsiver, ståndaktighet.

Allt ser bra ut.

Men det viktigaste av allt saknas: Kärleken till Herren! Och detta kan vara vad Du och din församling saknar. Man klarar sig utan Jesus. Är inte längre beroende av honom. Det ursprungliga hjärtförhållandet till honom har upphört. Där kärleken till Jesus försvinner, där försvinner kärleken till nästan.

O du helige Ande, förnya vår kärlek till Jesus!

Till Smyrna: Glöm icke alldeles bort vad du har!

— Jag känner din bedrövelse och din fattigdom — dock, du är rik! Där fanns bedrövelser i Smyrna. Försmädelser och förtal fick församlingsborna att känna sig nedtryckta och missmodiga. Där fanns fattigdom i Smyrna. Förföljelsen hade lett till eko-nomisk kris. Framtiden var mörk. Man anade att svåra förföljelser skulle komma. Men mitt ibland dem står en som känner dem. En som vet hur de har det och kan säga: Du är rik! Är det detta som Anden vill säga till dig och din församling: Du är rik. Ni behöver inte fastna i bedrövligheterna. Här ligger rikedomar från Jesus och väntar på dig. Läs Jesaja (Jes 45:3).

O du helige Ande, hjälp oss att se vad vi äger i Jesus!

Till Pergamus: Din tolerans leder dig vilse!

— Du har hos dig några som håller fast vid Balaams lära... Det var svårt att vara kristen i Pergamus. Där dyrkade man Vetenskapen. Där var ett kultcenter för Asklepios, läke-omens gud. Hans symbol var ormen, som slingrar sig upp för en stav. Det påminde om "den gamle ormen", djävulen, han som sa: Skulle då Gud ha sagt? I Pergamus ifrågasatte man allt och var tolerant mot allt. Balaams lära gick ut på att de kristna kunde delta i hedniska offerfester. Det finns så mycket gott i dessa religioner. Var öppen och tolerant. Se till att du själv blir accepterad. Är detta det som Anden vill säga till dig och din församling? Har ni förväxlat kärlek och tolerans? Är orsaken till att ni saknar en kärlekens inre drivkraft att ni blandat Andens olja med snusförnuftets vatten?

O du helige Ande, rena våra tankar...

Till Tyatira: Släpp inte in rädsorna!

— Du är så efterlåtten mot kvinnan Jesabel... Jesabel, en mycket dominant kvinna. Ingen vågade opponera sig mot henne. Hon drog med sig en stor del av församlingen in i sådant som ledde bort från Herren. Hon lärde: Lev ut dina lustar! Förverkliga dig själv! Inget (o)mänskligt skall vara dig främmande. Övervinn Satan genom att själv stiga ned i hans "djupheter". Men Herren säger: Se jag vill lägga henne på sjuksängen...

När rädsorna kommer in i församlingen blir församlingen sjuk. En förlamning sprider sig. Lovsången tystnar. Vi öppnar oss för andra makter och krafter...

O du helige Ande, låt Jesu fullkomliga kärlek driva ut rädsorna ur vår församling...

Till Sardes: Förväxla inte liv med livaktighet!

— Du har det namnet om dig att du lever, men du är död. Sardes hade ett gott rykte. Det hände mycket i församlingen. Det togs pigga initiativ. Man saknade inte ideer och uppslag. Tänk vilka pensionärsträffar! Och vilka ungdomskvällar! Mysigt med varm korv. Brasafnar. Stämning. Hålligång nästan jämt. Och vilken präst! Församlingarna runt omkring var gröna av avundsjuka. Han kunde sjunga och spela och ta-la och fångsla och organisera och administrera och trolla och... När biskopen kom på besök fick Sardes beröm.

Men Herren säger: Du är död! Här finns livaktighet men inte liv.

O du helige Ande, gör oss klarsynta över vad vi egentligen håller på med...

Till Filadelfia: — Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr...

Filadelfia får en speciell kallelse. Bär ut evangelium. Jag har öppnat dörren ... Hur ser en församling ut som får en sådan kallelse? Tre ting sägs om den: Din kraft är ringa. Därför kunde Herren vara stark i denna församling. Du har tagit vara på mitt ord. Därför kunde Herren leda dem ut till ny lydning. Du har icke förnekat mitt namn. Därför kunde Herren vara med dem. Och lägg märke till: det var Herren som lät dem finna en öppen dörr. De lyssnade till vad Anden sade.

O du helige Ande, hjälp oss att bli känsliga för din ledning.

Till Laodicea: Släpp in Jesus i församlingen!

— Se jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom...

Laodicea var en bra församling. Finanserna var goda. Man hade kunnat restaurera kyrkan och bygga församlingshem för flera miljoner. Folk behövde inte slita ut sig för ingenting. Man betalade bra både åt anställda, körmedlemmar och fri-villiga barnarbetare. Demokratiseringsprocessen hade också lyckats. Laodicea betyder "folket härskar". Jag är rik och behöver ingenting, sa man i Laodicea.

Men Herren säger: Du är varken kall eller varm. Din ljumhet äcklar mig.

Jag ska utspy dig ur min mun. Du vet icke hur illa det står till ...

Men denna församling — som kanske är den yttersta tidens folkkyrka —

får ännu en chans. Den får inte bara höra de förfärliga orden om

"att utspy dig" utan också de härliga orden: "Se jag står för dörren

och klappar..." Hör du vad Anden säger till dig och din församling här?

Var stilla och lyssna till vad som händer utanför kyrkdörren.

Någon — en mycket betydelsefull person — vill komma in i din församling. [{/biblink}](#)

O du helige Ande, hjälp oss förstå att det är Jesus vi behöver

i vår församling. Gör oss stilla så att vi hör hans röst.

Gör oss villiga att öppna för honom...

(maj 1981)