

Då smälter det frusna - Omformning

Bidrag från Bengt Pleijel
2012-01-13
Senast uppdaterad 2012-02-13

Omformning

{biblink}Är du frälst?
Härligt frälst?
Förnyad, andedöpt, guldklimp i hjärtat...
Hallalujar det om dig?
Eller...
Hur är det, egentligen?
Mår du dåligt?
Urblåst, tråkig, botten...
Kristen av bara farten. Och ändå står det still...
Håhånejnej-ar det om dig?

Var tyst ett tag.
Hör du något?
Någon bryr sig om just dig.
Någon som har något att säga både till upp-levelsernas folk och till ned-levelsernas folk.
"Följ mig!"
Det är Jesus, som säger så.
Han vill hjälpa dig vidare.
Han har mer att ge. Mer att lära dig.
Han är inte färdig med dig än. Du kan få en ny färd med honom.
"Följ mig!"

Jag fick ett brev där det fanns ett brevhuvud med följande text: Om du tycker att Gud är långt borta, vem tror du då har flyttat på sig?"
Naturligtvis är det jag som flyttat på mig. Gud är trofast. Ho-nom går det alltid att lita på.
Gud är stabil.
Jag är labil.
Gud vilar i en stor trygghet.
Jag bara velar...

Men kanske det inte är riktigt så.
Jag vilar. Men Jesus vandrar.
När Jesus säger: Följ mig! då vill han att jag skall bryta upp och börja gå med honom. Jesus går ständigt vidare. Han vill säga till fler och fler:
Följ mig!
Men om jag blir sittande medan Jesus går, då försvinner han snart ur min åsyn. Han blir mindre och mindre och mindre...
Till slut är han alldeles borta.
Och allt det där med Jesus blir plötsligt så överkligt ...

Det behöver inte gå så.
Du tar trossteg i Jesu efterföljd.
Följer honom.
Han säger då till dig, det han sa till Petrus och Andreas: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare." Fisk-fiskarna skall bli människofiskare.
De skall bli Jesu redskap, som tar tag i människor, som håller på att sjunka ihop och sjunka ned i missmodets och mening-löshetens och mindervärdeskänslornas

och självömkans upprörda hav.

Vilken uppgift!

Att komma ur egotrippandet och börja sträcka sig mot andra.

Börja se hur andra har det.

Lyssna och höra vad de egentligen säger, när de säger det de säger.

"Jag skall göra er till människoskofiskare."

Det är något Jesus vill göra med oss.

Det är fråga om en omskolning.

Och en omforming.

Gud har bestämt om dem som följer Jesus att de skall "for-mas efter hans sons bild." (Rom 8:29)

Du skall bli lik Jesus.

Man liknar den man är mycket tillsammans med.

Jesus vill dra in dig i sin omformningsprocess när du lyder hans "Följ mig!"

Det är som om Jesus ville säga till oss så här:

Runt omkring dig finns det så mycken nöd.

Det finns så många som ingen ser och lägger märke till.

Får jag använda dina ögon...

Det finns så många som ingen lyssnar på.

Får jag använda dina öron.

Det finns så många som ingen sä-ger något till om mig.

Får jag använda din mun.

Det finns så många som ingen går till och som ingen får hjälp av.

Får jag använda dina fötter och dina händer...

Var finns den kropp jag får använda för att hjälpa människor ur deras nöd?

I Jesu människoskofiskarskola vill han träna dig att leva som han.

Lika rikt. Lika överflödande. Lika varmt...

Han tränar dina ögon.

När hans Ande föder dig på nytt lär du dig att se. (Joh 3:3-5)

Du lär dig att se hans rike och vem som är kung där.

Du lär dig att be med ögonen öppna för hans resurser. (Joh 11:41)

Du lär dig att se och lägga märke till människorna omkring dig. (Matt 19:36)

Se Herren i hans minsta bröder. (Matt 25:37-40)

Du lär dig hur viktig ögonkontakten är.

Det hade Petrus och Johannes lärt sig av Jesus. Och de använ-de denna

kunskap när de träffade den lame vid Sköna porten. (Apg 3:4)

Jesus tränar dina öron.

Du ser hur Jesus lyssnade till Fadern innan han gjorde något. (Joh 5:19,30)

Du ser hur Jesus lyssnade till människorna han mötte. (Joh 4:7 ff)

Vad rikt det blev när Jesus lyssnade!

Vad glada människor blev, när de förstod att Jesus brydde sig om dem.

Lika rikt kan du och jag få leva.

Vi lär oss det i Jesus människoskofiskarskola.

Jesus tränar våra tankar.

Jag får hjälp av honom att lägga ned mina dumma tankar vid hans kors.

När besvikelsen kommer, eller bitterheten, eller förkastelse-tankarna eller

"jag duger ej-tankarna", då får jag gå med dem till korset.

Bekänna som en synd att jag släppt in dem.

Jag får ge dem till Jesus.

"Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus". (2 Kor 10:5)

Sedan får jag ta emot hans tankar.

Låta hans ord bäddas ned i mitt hjärtas djup.

Hans ord är liv för envar som finner dem och en läkedom för hela hans

kropp. (Ords 4:22)

Det blir en ny bandinspelning. Du får friska tankar om Gud. Om dig själv.

Om människor omkring dig.

Jesu ord är Jesu viktigaste verktyg i hans omformningsprocess.
"Den som älskar mig, bevarar mitt ord". (Joh 14:23){/biblink}

Herre Jesus, ta in mig i din omformningsprocess.
Träna mina ögon att se som Du,
mina öron att lyssna som du,
min mun att tala dina ord,
mina tankar att tänka dina tankar...
Låt din Ande fylla mig och driva mig
att leva lika rikt som Du.

(mars 1985)