

Då smälter det frusna- Men detta vill jag tänka på

Bidrag från Bengt Pleijel
2012-01-16
Senast uppdaterad 2012-02-13

Men detta vill jag tänka på

{biblink}Jag träffade honom i Klagovisorna 3.
Fullständigt nergången.
Deprimerad. Bitter. Besviknen.
Full av självömkan

"Jag är en man som har provat elände", sa han.
Livet har farit hårt fram med mig.
Det är som att dricka malört och tugga stenar.
Människor skrattar åt mig.
Livslusten och livskraften har alldeles runnit ur mig.
Jag vet inte mer vad lycka är.

Och vems är nu felet till allt detta?
Det är hans fel!
Jag ser hur han knyter näven uppåt.
Dessa han bara forsar ur honom.
Han hinner med tjugoan "han" i de sexton första verserna.

Men så händer det något.
En enda gång byter han ut ordet "han" mot ett "du".
Du förkastade min själ och tog bort min frid."
Men denna enda gång räcker tydligen för den himmelska världen att
nå fram till honom. Denna gudomliga närvaro ger honom kraft att ropa ut en bön:

"Tänk på mitt elände och min husvillhet, på malrörten och giftet! Ständigt
tänker min själ på det och är bedrövad i mig" (Klag 3:19).

Han ropar ut sin nöd. Gråter fram den.
Han öppnar på locket och tömmer ur sig sitt elände.

Det bara rinner ur honom: Bitterhet, självömkan, besvikel-ser, ja, allt det
negativa som åren lagrat inom honom.

Det märkliga är att nu får han allt det här ur sig.
Tidigare har dess tankar bara åkt karusell inom honom.
Den gudomlige "sophämtaren" är alldeles tydligt hos honom.
Han ropar ut sin nöd till honom som kan ta bort den.
Han själv vill inte längre ha kvar dessa tankar som bara bryter ned.
Han gör ett tankebyte.
Han får kraft att göra ett viljebeslut:

Men detta vill jag tänka på...

Nu tar han in Guds tankar i sig.
Han fyller sig med ord som är ande och liv.
Hör bara:

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,
ty det är inte slut med hans barmhärtighet.
Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.
Herren är min del, det säger min själ mig.
Därför vill jag hoppas på honom.
Herren är god mot dem som väntar på honom,

mot den själ som söker honom.

Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren, (Klag 3:21-26)

Nu får han kraft att gå in i en uppgörelse med sina gamla tankar.

Han har tänkt fel om Gud (Klag 3:31).

Han rannsakar sig själv. Han prövar sina gamla tankar (Klag 3:40)

Så vänder han om till Herren.

Han lyfter upp sitt hjärta mot Herren. Sträcker sina händer mot honom (Klag 3:41).

Hela hans inre är vänt mot Herren.

Då förändras hans gudsbild.

Gud blir inte längre den hårde, kitslige, känslokalle.

Han ser en Gud som lider och som är upprörd över hur ond-skans makter

fått förstöra och göra människor illa.

Hur kan man få en sådan skev bild av Gud? Gud, den hårde, kitslige, känslokalle...

Jag kan leva med i kristna sammanhang.

Jag hör hans ord predikas. Mina läppar rör sig i psalmer och visor.

Men när jag vänder ryggen åt Gud har jag ju inte Gud framför mig.

Framför mig finns Guds fiende. Mörkrets furste.

Om jag hör ordet men inte vänder om får min bild av Gud sa-taniska drag!!

Vänd om!

Sök Guds ansikte.

Inte bara hans händer och hans gåvor och hans hjälp.

Sök honom själv.

När du söker Guds ansikte, ser du in i hans ögon.

Du hör hur han talar till dig.

Du förstår att Gud är en Gud som lyssnar.

Klagovisornas bedrövade man förstod detta, när han vände om.

Du hör min röst... (v 56)

Du kommer mig nära... (v 57)

Du säger: Frukta inte ... (v 57)

Du räddar mitt liv... (v 58)

Du ser... (v 59-60)

Du hör... (v 61)

(Klagovisorna 3:56-61)

Inte längre han, han, han, han...

Han har hittat ett Du.

Ett stort varmt Du!

Han förstår att Gud är en mäktig Gud, som griper in, när vi kommer till honom.

Alla mina fiender, som plågat mig så mycket, dem tar Gud hand om.

Självömkans makt tappar taget om mig.

Rädslorna måste lommas iväg.

Bitterhetens stryptag släpper.

"Du skall förfölja dem i vrede och förgöra dem ..."

Men detta vill jag tänka på...

Vad viktigt det är med tankebyte!

Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar.

Lägg ned vid korset dina skeva tankar både om Gud, om dig själv och om andra.

När du tänker låga tankar om Gud, läs då Klagovisorna 3:21-26.

Guds tankar är högre än våra tankar (Jes 55:9)

Gud vet vilka tankar han har för oss, säger Jeremia. Han har fridens

tankar och inte ofärdens. Han vill ge oss en framtid och ett hopp (Jer 29:11).

Men Gud vill tala in dessa tankar från hjärta till hjärta.

Vänd därför om. Kom så nära att du kan höra pulsslagen från hans hjärta.

När du tänker låga tankar om dig själv och säger att du inte duger eller

är värdelös, bekänn då som en synd att du släppt in de tankarna i dig.
Gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus (2 Kor 10:5)

Tag emot Guds tankar om dig: "Du är så dyrbar i mina ögon, så högt
aktad och så älskad av mig" (Jes 43:4).

När du tänker låga tankar om människor omkring dig, när du börjar sätta
etiketter på dem: hopplös, dum, tråkig, ful ... bekänn då också de t
ankarna vid Jesu kors. Då kan du säga som Paulus när han varit vid
Jesu kors: "Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis".
(2 Kor 5:14-16)
Jag ser i varje människa ett möjligt helgon.

Ja, detta vill jag tänka på!{/biblink}

(juni 1985)