

# Johannesdopet och Jesu dop

Bidrag från Tobias Bäckström  
2014-01-02  
Senast uppdaterad 2014-01-02

Det lär vara så att floden Ganges, som alla hinduiska pilgrimer brukar döpas i, har blivit så smutsigt att folk börjat protestera och helt enkelt vägrade att gå ned i det heliga vattnet. Risken finns att man får hudutslag av det förorenade vattnet. Nu beror denna smutsighet säkert på industriutsläpp och annat elände, men bildligt talat så kan man ju tänka sig att det är hinduernas synder som förorenat vattnet. Det är ju det som är syftet med deras bad i floden Ganges, de vill rena sig. Och i den betydelsen så är det faktiskt samma innebörd i Johannesdopet. Det var också ett dop där man avslutade en dålig period i sitt liv, dränkte det i Jordans vatten, för att sen, renad och befriad börja på nytt. Men från och med den dag då Jesus döptes, omkring år 30 så hände något nytt. När Jesus kliver ner i Jordans vatten som blivit indränkt av folkets synder så är det inte för att tvätta sig som ren. Det behöver han inte, han som är syndfri ända från sin tillblivelse. Nej avsikten är det motsatta. När han går upp ur Jordan så är vattnet renat medan han själv är full av synd! Det var Jesus som renade vattnet och inte tvärtom. Och det är, inom parentes, detta som hinduerna också skulle behöva: en frälsare som en gång för alla tar bort deras synder. Johannesdopet är ett temporärt dop som man behövde upprepa flera gånger i livet. Men dopet i den treeniges namn behöver bara göras en gång, tack vare Jesus som tagit bort alla synder en gång för alla.