

Guds rike är här - Andra söndagen i advent Årg 3

Bidrag från Per-Olof Olsson

Mark 1:14-15 Sedan Johannes hade blivit fångslad, kom Jesus till Galiléen och predikade Guds evangelium. Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" När Jesus kom och sa dessa ord så var det som ett sus hade dragit genom mängden av människor som lyssnade. Det var världens kortaste predikan. Men alla som lyssnade höll andan. Nu var tiden inne. Nu började en ny tid, som alla Gudstroende människor väntat på. Nu kommer de bästa goda nyheterna sedan Adam och Evas tid. Vilka nyheter? Ja, vad är det som människor över hela världen idag sträcker sig efter och lyssnar till. Som gör att människor i Saudi-Arabien eller Iran med risk att bli dödade lyssnar till dem. Som gör att människor på Sri Lanka fattar nytt mod och bygger upp sina nedbrända kyrkor igen. Som gör att miljontals kineser träffas fortfarande i hemlighet bara för att höra dem. Som gör att människor i världen fått nytt hopp. Som har påverkat människor betrakta andra som vänner som tidigare var fiender. Som uttalades av 12 män och som sen spreds som en löpeld över hela vår jord. Som ligger bakom skolor, sjukvård, och hjälpverksamheter över hela världen som vi nu tycker är helt naturligt. Som egentligen ligger bakom det faktum att människor fortfarande låter döpa sina barn. Så kan vi hålla på. Vilka var nyheterna, är nyheterna. Guds rike är nära! Riket som erbjuder ljus i stället för mörker, liv istället för död, kärlek istället för hat och uppståndelse istället för förgängelse - eller hopplös ovisshet. Gud rike står för Gudsharmoni, Guds goda herravälde. Guds rike tränger undan den ondes rike. Om och om ingen talar Jesus om att Guds rike hade kommit. Vad innebär det? Att Gud verkar i kraft. De som lyssnade måste ha chockats. Varje dag bad man i synagogorna att Guds rike skulle komma i t.ex. Kaddishbönen. När man hittade Dödahavsrollarna kunde man läsa där att just vid denna tid gick man och väntade på att Messias skulle komma. Man hade räknat ut det från Daniels bok om de 70-årsveckorna. Men han kom inte skrev man. Man tog miste. Man såg framför sig att om Guds rike skulle komma skulle kejsarmakten gå under. Men Jesus hade andra tankar om vad Guds rike var för något. Han vågar proklamera att Guds rike är här därför att han själv kommit. Guds rike, framtidens rike är närvarande i Jesu person. Så om du undrar var framtiden finns, så är den i Jesus. Ondskans makter skall besegras. Nu är tiden inne. Därefter säger Jesus: Vänd om! Alltså både att tänka om och att vända om! Inte till en ny politisk ideologi eller till en ny religion utan till Jesus själv. Att göra bättring, handlar inte om att ta sig själv i kragen. Alla vet hur länge det varar. Inte heller handlar det enbart om en andlig omvändelse. Istället handlar det som att tänka annorlunda, att svänga helt om och göra en sinnesändring. Ändra sig vad gäller synen på Gud, sig själv och medmänniskan. Tänk om när det gäller det du prioriterar idag och dina ambitioner och öppna sig för det nya som Jesus själv är. Det är ett glatt budskap. Ett gott budskap. Och det gäller alla. Nå det är ju lätt att säga. Det intressanta är vad Jesus gör sen. Han väljer ut ett antal människor. Han håller inte förhör med dem. Utan tänker att de kommer att lära sig vad som behövs genom att vara tillsammans med honom. Och det är inte de som väljer Jesus utan han som väljer ut dem. Och de lämnar allt och följer honom. Sett vad han gjort. Hört om honom. Sen kommer äventyret. De häpnar över vad han sa. De häpnar ännu mer när de ser de tecken och under han gör. Och ännu mer när de gör de tecken och under som han gjorde. De onda avslöjas. Demoner körs ur människor. Helanden. Upprättelser. Synder förlåts. Allt som har med Jesus att göra fantastisk. Men det största under av alla är att Jesus dör för att betala för våra synder. Att vi gick bort från Gud. Vilse, sa profeten Jesaja. Jesus öppnade vägen till gemenskap med Gud. Med Guds rikets krafter, ut i hela världen, dessa lärjungar gjorde och gör Jesu gärningar. Och Han öppnat vägen till evigheten. Livet här, som ibland är fantastiskt och där vi många gånger får se Jesu makt och krafter verka, det är bara början, till det stora livet som kommer efter döden. Livet med Gud. Budskapet är desamma. Guds rike är nära. Vänd om. Vänd dig till Jesus. Tro på det han sagt och vet att han verkar precis på samma sätt idag som han gjorde då han sa detta.