

En bön i Advent. Och storyn om en annan kung. 1:a advent årg 1

Bidrag från Jenny Berggren

En bön i Advent. Och storyn om en annan kung.

Se din Konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsna. Inte: Se din högsta chef kan tänka sig att ge audiens där han sitter på sitt fashionabla kontor.

Clive Davies är världens största skivbolagschef. Kontoret på Manhattan hade tre saker som förvånade mig vid vårt möte med bossen. Fantastiska, överdådiga miljöer var inte en av dem. Inte heller utsikter från New Yorks skyskrapor.

Men den enormt stora guldmålade stenen på svart pedistal med dedikation från Whitney Houston förvånade mig, Janis Joplins alla guldplattor på väggarna och framför allt: de två applåderande medarbetarna som satt med (vi satt - de stod) på mötet. Clive Davies har makt. Redan då var han kallad mogul. Och vårt bläck stod på pappret som signerat kontraktet med Arista och stod som en bro emellan oss. Clive Davies hade gjort oss till nummer ett i USA. Vi toppade listorna, och med mitt namn hade jag singnerat bort kontrollen över mitt liv, min framgång var hans. När Clive berättade om sina (och våra) framgångar och om sitt fantastiska liv satt vi svensktyst och lyssnade; klämde i med ett jantesordins Fantastic! där vi trodde det passade. Jag var lika förvånad som normalpressläsande svenskar som nu fått reda på saker om Triumph. Direktörerna på Manhattan har en helt annan stil, det är en annan värld. Men helt normalt där. De två applåderarna fick först synnerligen märkliga, förvånande blickar från oss 4 svenskar. Sen vande vi oss. Janis hade då redan dött i en överdos. Whitney levde och spelade in en låt som heter I will always love You...

Som vanligt bad jag inombords. För min högste Chef har inte stora guldglassögon, långa limousiner och gör inte fåfänga försök a se ut att vara vid god vigör. (Tro mig - Triumph och Bidens skönhetsförsök ter sig små i jämförelse med Clive Davies). Jag bad till min allra högste Chef som manar mig till att be detta inför det nya året:

” Sjung för mitt hjärta Gud.

Du havets Herre, sök mig i djupen, kalla mig hem. Ty jag har varit långt borta. Mitt hjärta har tillhört det oskapde, min tanke har vandrat vill. Bevara mig i din storhet. Lys min väg. Så länge jag lever vill jag lovprisa dig, göra ditt namn Heligt, Åra dig.

Du manar mitt hjärta som hinden. Du låter mig vila där luften bryts, himmelen färgas, lovet stiger.

Omvänd mig från min orätta väg. Bjud in mig till Herresalen. Dina trädgårdar hägnas och bågner av liv och jordens örter! Så omvar jag till att bli mer lik dig: Maskrosens stridighet i mörkret, vågornas ’motsatshet’ i vinden. Bjud mig, Herre, över vågorna, lyst av ditt barmhärtiga ljus. Frånskilj mig från ödemarkens misslyckanden. Upplys mig från jordens öken.

Hör mitt hjärta. Hör min längtan. Möt mig Herre.

Uppres mig på nytt att leva ditt liv. Bevara mitt hjärta från syndens sargande. Upplåt varje rum i mig till din ära. Kalla mig ut i världsalltet, låt din nåd över mig vattna landet -krama det sista av dig ut över dem som kallar på dig i kluvna hjärtan, kluvna liv. Upprätta en dialog med de törstande, led dem rätt, led dem genom mig. Använd min trasighet till att lysa som sången, klingandes dem hem.

Sök mitt hjärta Gud, och fyll det. Fyll det genom din Helige Ande. Gör mitt hjärta likt ditt. Förhandla med det rådvilla, trösta det sårade, steloperera det vågade, omgruppera det veckolika, hemställ det bedrövade, bryt det vansinniga, grunda det sirapsslöa i den obeprövade gångbron och låt mig våga gå! Låt mig våga be och sörja, linda och lena det som pinas. Sök det skadade, ömma svårfångade.

Jag behöver ditt Ord. Min ande jublar över din frälsning. Vem är jag om jag inte är med dig? Min kärlek hittar dig i det oseende. Sjung för mitt hjärta Gud. Ljud i mitt inre. ”

Och min Konung kommer till mig. Saktmodig. Allsmäktig. Amen. Gott nytt år.