

Nyfikenhetsvandring 41 - Den helige Ande III - den nicenska trosbekännelsen

Bidrag från Bengt Pleijel
2006-01-01
Senast uppdaterad 2010-03-11

Detta är nyfikenhetsvandring 41

Kära dusom nu, också du, börjar bli "resande i trosartiklar". Vi får många små dyrbara pärlor att glädja oss över. Och vi vet: vi får kanske tillfälle att ge bort några av di till någon fattig …

Vi fortsätter att nysta upp den helige Andes röda tråd. Två långa trådar har redan kommit från vandringarna 39 och 40. Vi fortsätter vår fråga från vandring 40: "Vem är den helige Ande"? På denna vandring hämtar vi svar från den nicenska trosbekännelsen. Vi repeterar först de elva vandringarna om DEN HELIGE ANDE. Vandring 39

Vandring 40

Vandring 41

Vandring 42

Vandring 43

Vandring 44

Vandring 45

Vandring 46

Vandring 47

Vandring 48

Vandring 49 Den helige Ande I:

Den helige Ande II:

Den helige Ande III:

Den helige Ande IV:

Den helige Ande V:

Den helige Ande VI:

Den helige Ande VII:

Den helige Ande VIII:

Den helige Ande IX:

Den helige Ande X:

Den helige Ande XI: Anden och Vi

den apostoliska trosbekännelsen

den nicenska trosbekännelsen

pärldykning i Gamla Testamentet

Gamla Testamentets framtidsvisioner

Preludium i A: dur. Lukas spelar up

Anden över en ny kung

Kungen förbereder alla för Anden

Alla får Anden på ett härligt pingstmöte

Alla leds av Anden i ett nytt förbund

Låt er uppfyllas av Anden Sedan fortsätter vi med en helig allmännelig kyrka ……. Vi kör som enskilda och som kyrkor så ofta utan att fylla på med kraft. Min bil går ibland rätt bra utan bensin. Det gör den då det går utför. Då går det fort av bara farten. Men ska jag komma framåt och klara uppförsbackarna behöver jag den 95-oktaniga bensinen. Mer om detta i Skafferiet (Glöm inte att tanka).

Det går rätt bra att vara både människa och kristen utan den helige Ande. Det går bra utför. Fort av bara farten. Men för att klara livets uppförsbackar behöver vi den hjälpare som heter den helige Ande. Ge dig tid att stanna till inför den helige Ande och lära känna honom råder dig din vän

Den apostoliska trosbekännelsen Den nicenska trosbekännelsen Vi tror ock på den helige Ande

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund,

syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse

och ett evigt liv. och på den helige Ande

Herren och livgivaren

som utgår av Fadern

och Sonen

på honom, som tillika

med Fadern och Sonen

tillbedes och äras,

och som har talat

genom profeterna ….. Vi skriver med stora bokstäver:

DEN HELIGE ANDE Vi frågar

Vem är den helige Ande? På förra vandringen letade vi svaren i den apostoliska trosbekännelse. På denna vandring hittar vi

några ytterligare svar i den nicenska trosbekännelsen (som ibland används i våra gudstjänster. Den antogs vid ett kyrkomöte i Niceaea 325 och bekräftades vid kyrkomötet i Konstantinopel 381). Vem är den helige Ande enligt den apostoliska trosbekännelsen? En person som är vår hjälpare Han är helig, helig, helig … Han är den svårfångade Ruach. (Se vandring 40) Vem är den helige Ande enligt den nicenska trosbekännelsen?

- Herren
- Livgivaren
- En som utgår av Fadern och Sonen
- En som tillbedes och äras
- En som talar genom profeterna

Vem är den helige Ande?

4. Den helige Ande är HERREN. Anden är inte ett surrogat för Jesus. Ingen ersättare av lägre rang och makt. Den helige Ande är Gud. Den tredje personen i den heliga Treenigheten. Han är lika stor, lika allsmäktig, lika tillbedjansvärd som Fadern och Sonen.

Han har det heliga gudsnamnet. Namnet över alla namn, (Fil 2:9,11) Kom helge Ande, Herre Gud (svensk Psalm 51:1)