

Nyfikenhetsvandring 60 - Kyrkans folk lever himmelen på jorden (Kyrkans folk del XI)

Bidrag från Bengt Pleijel
2006-01-01

Detta är nyfikenhetsvandring
60

Kära Du som orkat med ända till
slutet!

Det är med denna vandring slut
på trosbekännelsens nyfikenhetsvandringar. Vi ska titta
in bakom orden och ett evigt
liv. Dessa sista ord i trosbekännelsen är
startpunkten för vardagsvandringen. Vi ska få kika bakom
pärlporten och se in i himmelen. Vi behöver det för
att kunna leva så som denna vandring säger: Kyrkans
folk lever himmel på jorden. Såsom i himlen så ock
på jorden. (Repetera gärna
vandring 7 som handlar om himlen)

I högmässan får vi ibland uppmaningen: Upplyft era
hjärtan till Gud. Vi ger våra hjärtan till honom,
för att han skall få fylla dem med ande och liv, med
kärlek och sång. När vi sedan går ut i vår
vardag har vi fötterna på jorden men himlen i
hjärtat!

Vi behöver lära oss att säga: Himlar anamma!

Anamma betyder ta emot. Om vi tar emot himlen orkar vi leva på
jorden.

Människor i vår tid anammar lite för mycket av det
som kommer nedifrån, från Guds och vår fiende. Det
blir så mycket dunkla och mörka krafter som styr.
Därför mår människor inte särskilt bra.
Påverkan är för stor från "mörkrets
fulingar".
Men Kyrkans folk lever himmel

på jorden så länge vi får leva här. Sedan
får vi leva himlen i himlen därför att vi tror
på syndernas förlåtelse, de
dödas uppståndelse och ett evigt liv.

syndernas
förlåtelse

Vandring 58 Kyrkans folk lever i
förlåtelsen

de dödas uppståndelse

Vandring 59 Kyrkans folk lever i
uppståndelsens kraft

och ett evigt liv

Vandring 60 Kyrkans folk lever himmel på
jorden

Så sätt näsan i vädret och
rikta ögonen mot himlen och ge hjärtat till Gud och
låt rösten ropa ut: Himlar
anamma! Traska sedan på med spänstiga steg,
uppmanar er vän sedan många vandringar

Ger vandringen
ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?

Kontakta då Bengt genom att klicka på
författarnamnet för denna artikel.

Vi skriver med stora bokstäver:

**OCH ETT EVIGT
LIV**

Temat är: Kyrkans folk lever i
uppståndelsens kraft

Vi stannar till vid tre
stationer på vår himmelsvandring:

Det eviga livet -
vad det är
Det eviga livet - i
hjärtat

Det eviga livet -
runt omkring

Och så till sist:
Reflektion och skolavslutningstal

1. Det eviga livet - vad det
är

Det eviga livet är Guds barns glädje
över att för alltid få vara hos Herren!
Det eviga livet är
lovsång och tillbedjan.

Det är ett brus av glädje.

Det är skönhet och omväxling.

Det är rikedom och utsäglich lycka.

Det är ett liv med ständiga överraskningar,
Det eviga livet är befriat
från all längtråkighet.

Det är icke Nirvana - ett utslocknande.

Det är inte sömning frid utan ett levande NU.

Det eviga livet
är

vad ögat inte har sett

och örat inte har hört

och människohjärtat inte kunnat ana,

vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin
Ande.

(1 Kor 2:9-10)

Det eviga livet börjar inte
först på andra sidan graven.

Det finns redan nu.

Det når oss genom tron på Jesus Kristus.

Där Jesus är blir det himmel på jorden.

Och Jesus kommer nu till oss genom sitt ord.

Han möter oss i en måltid av bröd och vin.

Där är det eviga livets krafter redan nu.

Detta är evigt
liv att de känner dig,

den ende sanne Guden,

och den som du har sänt, Jesus Kristus.

(Joh 17:3)

Vem
får ta emot det eviga livet?

Trosbekännelsen anger
svaret:

Vi tror på

SYNDERNAS FÖRLÅTELSE

DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE

OCH ETT EVIGT LIV.

Man kommer inte till himlen därför
att man dör.

Man kommer till himlen om man för Jesu skull tar emot
syndernas förlåtelse.

Där syndernas
förlåtelse är, där är liv och
salighet.

Varje syndare, som blivit förlåten och fått sin
börda avlyftad,

vet vad det eviga livet är.

Det eviga livet är gränslös och ofattbar
kärlek.

Det som trosbekännelsen slutar med -
DET EVIGA LIVET - är
därför startpunkten för vår vardagsvandring
idag.

Med det eviga livets krafter inom
oss, går vi ut i vardagens kamp.

Med Jesu kärlek i våra hjärtan går vi ut till
våra närmaste.

Med Jesu ljus i ögonen
går vi ut för att spana efter Jesu minsta bröder och
systrar, dem som lever i mörker och svårigheter.

Vi har anammat himlen och går därför ut med
budskapet:

Kristi kropp för dig utgiven.

Kristi blod för dig utgjutet.

Du är
älskad!
Älskad!
Älskad!
Älskad!

2. Det eviga livet - i hjärtat

Är du
törstig?

Känner du att du traskat
länge nog i öknen och tuggat ökensand?

Du ropar efter friskhet, liv, ny glädje. Efter himmel i
hjärtat.

Efter ett kristenliv, fyllt av levande liv.

Kyrkans folk lever himlen på
jorden.

Jesus har receptet. Han ger det en gång
under Lövhuddohögtiden i Jerusalem. Han står
någonstans på tempelområdet och ropar så att
alla de tusentals människor som var där, hörde det.
Ja, han ropar så det hörs ända till dig där du
sitter vid din dator.

"Om någon
törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på
mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta
fram, som Skriften säger."
Detta sade han om
Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden
hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte
hade blivit förhärligad.

(Joh 7:37- 39f)

Jesus ropar. Han vill att du verkligen skall
hitta detta. Men han tvingar dig inte in i det. Han vill att du
själv skall ta emot det och öppna dig för det. Men
det är tre villkor förbundna med att detta skall bli
ditt:

Att du törstar och längtar efter det
och sträcker dig mot det.
Att du kommer till Jesus. Får
närkontakt med honom.
Att du dricker.

Det Jesus ger måste komma in i dig.
Detta sade han om Anden, som de skulle
få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte
blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit
förhärligad (Joh
7:39).

När Jesus blir
förherrligad, blir Herre, blir den som sitter på tronen i
våra liv, då kommer strömmar av levande vatten,
detta överflödande liv från Jesus, in i våra
liv. Vatten rinner alltid uppifrån och ner. När du
ställer dig där nedanför tronen och bekänner
Jesus som din Herre, då kommer detta liv in i dig. Våra
inre bågare fylls.

Kyrkans folk lever himlen på
jorden.
När

Anden kommer över oss blir det liv och kraft,
vårbäckar av glädje och lekfullhet, strömmar av
levande vatten. Det blir himmel på jorden!

De första kristna hittade
detta. Mitt i svåra förföljelser som de fick vara
med om, kom detta till dem: Och
lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig
Ande (Apg 13:50-52). Den
helige Andes liv är tydligen något man kan mogna in i och
växa i.

Kyrkans folk lever himlen på
jorden.
Det är detta rika inre liv du
behöver när du vandrar i din vardag. Människor
omkring kan inte fylla på din inre bågare. De är
så upptagna av sig själva att de inte orkar bekräfta
dig. Men den helige Ande kan och orkar. Stanna till, låt
Andens liv strömma in i dig. Drick av hans levande vatten.

Kyrkans folk lever himlen på
jorden.

Se, Gud är min
frälsning,

Jag är trygg och fruktar inte,

Ty HERREN, HERREN är min lovsång.

Han har blivit min frälsning"

Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens
källor.

På den dagen skall ni säga:

"Tacka HERREN, åkalla hans namn,

gör hans gärningar kända bland folken.

Förkunna att hans namn är upphöjt.

Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting.

Låt detta bli känt över hela jorden.

Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,

Ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland
er".

(Jesaja 12:2-6)

3. Det eviga livet - runt omkring

Det eviga livet finns runtomkring dig därför att Jesus omsluter dig på alla sidor. Så här kan du öva dig i hans närvaro:

Jesus, du min
Frälsare och Herre,

det är evigt liv att få lära känna dig.

Tack, Jesus,
för att du omsluter mig på alla sidor
och du håller mig i din hand
Du är över mig
Du är bakom mig
Du är vid min högra sida och vid min vänstra
Du är under mig
Du är framför mig
Du är i mig
Du omsluter mig
på alla sidor och håller mig i din hand.

(Psalt 139:5)

Jesus räcker ut sin hand mot oss.
Vi är inte så stora och duktiga.
Vi är små barn, små och osäkra barn.
Vi behöver någon att hålla i handen.
Nu vill han hjälpa oss att förnimma hans närvaro.
Där du Jesus, du min Frälsare och Herre, är,
där är det eviga livet.

1. Tack Jesus att Du är över mig

Jesus tar oss nu i handen. Han vill gå på upptäcktsfärd med oss. Först riktar han vår blick uppåt. Vi ser den öppnade himlen. Den såg Jesus vid Jordan när hans döptes. Han hörde Faderns röst. Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje (Lukas 3:22)
När vi håller oss nära Jesus, i Kristus, så blir allt det han har också vårt. Han hjälper oss nu att höra Faderns röst. Du är mitt barn, du är min son, min dotter, Du är min Älskade. I dig har jag min glädje.

Stanna nu till.

Andas ut allt det unkna, instängda, trötta i ditt liv.

Andas hans DU-ÄR-ORD: Du är min

Älskade. I dig har jag min glädje.
Med evig kärlek
har jag älskat dig,

därför låter jag min nåd förbli över
mig

(Jer 31:3)

Du besvarar hans kärlek: Abba! Far!

2. Tack Jesus att Du
är bakom mig

Se hur Jesus nu tar dig i handen
och går in i dina gårdagar.

Där finns mycket som du
är glad över.

Människor har stått ut med dig och visat dig
kärlek.

Jesu osynliga närvaro har du ofta anat.

Stanna till ett tag och uttryck din tacksamhet och din
glädje.

Se hur Jesus nu tar dig i handen
och går in i dina gårdagar.

I gårdagarna finns sådant du
skäms över och ångrar.

Be Jesus att gå in i dina minnens garderober.

Han kan röja rent och slänga ut.

Börja prata med Jesus om det som hänt.

Tala om för honom hur lessen du blev för det du gjort mot
den eller den. Ge Jesus din synd, din kärlekslöshet.

Se hur Jesus nu tar dig i handen
och går in i dina gårdagar.

I gårdagarna finns
sådant som gör ont. Människor har gjort dig
illa.

Där finns besvikelsesår.

Och kanske också bitterhet, avund, oförrätter,
jämförelse .

Allt det där är krafter som styr dig.

Låt Jesus gå fram till såren som du fått,
tvätta dem rena,

stryka sin balsam över dem
Se hur Jesus nu tar dig i handen
och går in i dina gårdagar.

Låt Jesus gå in i alla
dina mörkerrum.

Allt det du lagt locket på. Det som gjort dig instängd
och otillgänglig.

Och som ibland skrämmer dig.

Du vet vad som händer när han som är ljuset kommer
in i ett mörkerrum. Mörkret försvinner. Det
mörka, det onda, det hemska, det djävulska får
aldrig sista ordet, när Jesus, det eviga livets ljus, får
komma in i ditt liv.

Jag vill tacka dig
för att genom allt vad vi kallar arv och miljö, slump
eller öde, din kärleks allvisa vilja, verkar i det
fördolda. Tack för att misstagen i det förflutna,
mitt livs nederlag och synder, inte kan binda eller anklaga mig,
när jag minns dem i ljuset av din
förlåtelse".

(Psalmbokens bönbok, nr 97 på
födelsedagen)

3.
Tack Jesus att Du är bredvid mig

Se hur Jesus nu kommer och
ställer sig bredvid dig.
Himmelens, det eviga livets närvaro finns där
nu.

Han är den viktigaste personen som är där.

Dröj i hans närvaro.
Se hur Jesus nu kommer och
ställer sig bredvid dig.

Men där finns också
andra som vill ställa sig där.

En del tycker du mycket om.

Och du undrar ofta varför det är så svårt att
visa det.

Tala med Jesus om det. Han har det eviga
livets resurser.
Se hur Jesus nu kommer och
ställer sig bredvid dig.

Det finns människor som kan kännas
som klängväxter.

Du orkar inte med dem. De går dig på nerverna.

Du känner dig låst och fångad av dem.

Som om där var en massa osynliga trådar och

snören.

Du vågar inte vara mig själv. Leker låtsasleken.
Spelar dina roller.

Men hör vad Jesus nu säger till dig:

"Jag ställer mig mellan dig och varje
människa som kommer din väg.

När jag är där, blir du fri.

Om nu Jag, Sonen, gör er fria blir ni
verkligen fria. (Joh 8:36)

Mitt ljus bränner av alla snören, trådar, som
binder.

Se först på mig. Sedan på dem. Och du får se
dem

tillsammans med mig. Med mina ögon. Med mina möjligheter.
Du får se, vad jag ser - att de är i nöd. Och deras
nöd och deras synd har jag en gång burit på korset.
Jag vill att de skall få veta att jag älskar dem.

Så som jag har älskat er skall
ni också älska varandra" (Joh13:34)
Tack, Jesus att du kommer och ställer dig
bredvid mig.

4. Tack Jesus att Du
är under mig

Ibland händer det dig svåra och
jobbiga saker.

Du blir trött, grips av missmod, går i
däck.

Då får du stava på de orden: Tack Jesus att Du
är under mig.
Du är där, Jesus. Jag behöver inte sjunka ned
i förtvivlan, missmod.

Jag sjunker inte ned i ett svart håll.

Du, Jesus, kommer ju alltid nerifrån, han vill bära oss
och lyfta oss upp

Och in i det eviga livets verklighet.

Ända till er
ålderdom är jag densamme,

och ända tills ni blir grå, skall jag bära
er.

Så har jag hittills gjort,

och jag skall hålla er uppe, jag skall bära och rädda er.

(Jesaja 46:4)

Hör hur Någon

sjunger en psalm. Den handlar om dig:

Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn.

Han går på så mjuka sandaler.

Hans mantel är vävd av det lenaste garn.

Hans arm är så stark, hans doft är så ren.

Han känner var rot och var grop och var sten,

Och han nynnade en sång

Som han gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraller.

Mitt barn, du är

buren i Skaparens famn.

Han andas intill dig så nära.

Han håller omkring dig. Han känner ditt namn.

Han gråter med dig, han ler när du ler.

Du är aldrig ensam och oönskad mer,

för du hör honom till,

Herren Jesus, som vill

Till himmelens glädje dig bära.

(Sv. Psalm 606)

Stanna till.

Andas in doften av det eviga livet i den här psalmen.

Tack, Jesus, att Du är under mig

5. Tack Jesus, att Du är framför mig

Tack, Jesus, att du är framför mig.

Jesus, jag behöver dig där.

Jag är ofta rädd för framtiden.

Vad ska hända med mig, min familj, mina barn?

Vad ska hända med kyrkan, med gamla Sverige?

Med världen?

Tack Jesus, att Du är framför mig.

När jag ser dig framför mig, ser jag korset.

Jag ser att du där har tagit in alla mina rädslor.

Jag är rädd för att bli övergiven, ensam, bli ifrågasatt.

Att inte duga. Att bli skrattad åt.

Jag är rädd för sjukdom, smärta, död.

Tack för att jag får tala med dig om alla mina rädslor.

Jag får lägga ned dem vid korset.

Det eviga livets krafter når mig

Din fullkomliga kärlek driver ut rädslor. (1 Joh 4:18)

Tack Jesus för att du är framför mig.

Du säger till mig de ord, som du sa till Abraham:

"Frukta inte jag är din sköld. (1 Mos 15:1)

Jag tar första stöten. Kommer något svårt, drabbar det först mig.

Nu vill jag att du följer mig. Tidigare har du rullat fram i hjulspår.

Det har gått fort av bara farten.

Nu får du gå i mina fotspår. Bli känslig för var jag går.

Jag skall leda dig där du går bedjande fram" (Jer 31:9).

Framtiden har fått ett ansikte.

Herren vände sitt ansikte mot dig och givde dig frid.

Tack Jesus, att Du är framför mig.

6. Tack Jesus för att Du är i mig

Tack Jesus för att du

är i mig.

Jag behöver dig, Jesus i mitt
allra innersta.

Därinne är det ofta så oroligt.

Tankarna bråkar. Dunkla krafter väller ofta upp.

Min inre bågare känns så torr och tom.

Hjälp, Jesus, att få Paulus stora upptäckt, när
han säger:

Jag är korsfäst med Kristus,
,

och nu lever inte längre jag,

utan Kristus lever i mig. (Gal
2:19-20)

Tack Jesus för att du
är i mig.

Du talar till mig. Med dina ord av
ande och liv vill Du fylla mig.

Frukta inte, låt
ej modet falla,

Herren din Gud bor i dig, en hjälte som kan
frälsa.

Han gläder sig över dig med lust,

han tiger stilla i sin kärlek,

han fröjdas över dig med jubel.

(Sefanja 3:16-17)

Tack Jesus för att du
är i mig.

Jesus, när du är i mig,
vill du styra mig inifrån.

Du älskar de svårälskade genom mig.

Ja, detta är evigt liv att
känna dig.

Ger vandringen
ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?

Kontakta då Bengt genom att klicka på
författarnamnet för denna artikel.

Reflektion och
skolavslutningstal

Samtala med dig själv och/eller med
någon annan:

(Sänd gärna in dina reflektioner till oss)

- Vad säger du om uttrycket: Himla anamma?
- Startpunkten för Kyrkan folks vandringar?
- Vad är det eviga livet?
- Hur kommer man till himlen?
- Kan du bönen om Jesu närvaro runtomkring?
- Varför så viktigt med ett rikt inre liv?
- Vill du veta mer om himlen läs vandring 7.

Skolavslutningstal

Vi hava nu, kära med-nyfikningar, vandrat genom sextio upptäckter i Landet Kristen Tro. Har du fått skavsår? Vi startade tillsammans med barnen från Narnia, som gick in i det gamla skåpet, det som plötsligt öppnade sig mot en helt ny värld. Nu tar vi lite skollov till början av september år 2001. De som inte hunnit med alla vandringar har nu en chans att hinna ifatt. De som hunnit med alla vandringarna har nu en chans att repetera. Det kan vara ett bra sätt att använda sommarlovet då det regnar och snöar och haglar och åskar .. Våra vandringar slutade med det eviga livet. Till hösten skall vi lära oss att Leva Livet. Det handlar då om att börja förstå hur fina och nyttiga de kärlekens bud är som Kärlekens Gud har satt omkring våra ömtåliga människoliv. Bered dig då på att få leva livet!

Jag önskar dig en god och välsignad sommar!

Ger vandringen
ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?

Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida
längs ner.

