

1. Ljusets rustning

Jag behöver Jesus på alla känsliga områden i mitt liv så att den Onde inte får makt över mig.

Som ett skydd

mot de mörka tankarna -

sätter jag på mig *frälsningen som en hjälm*. Tack, Jesus för att du skyddar mina ögon, mina öron, min mun, så att Mörkret inte får makt över mina tankar.

Som ett skydd mot

egenrättfärdigheten -

som gör mig så egotrippad och lättårsad, sätter jag på mig *Jesu rättfärdighet som ett pansar* Hans rättfärdighet är som en skottsäker väst.

Som ett skydd mot lögnerna -

som lurar och manipulerar mig, sätter jag på mig *sanningen som ett bälte*. Tack, Jesus att du genom Ordet drar in mig i ditt friska, äkta liv. *Om ni förblir i mitt ord ska ni förstå sanningen och sanningen skall göra er fria* (Joh 8:31-32).

Som ett skydd mot olusten -

som gör att jag inte vill, känner mig trög och osäker och helst blir sittande, sätter jag på mig *villighetens skor* så att jag kan gå i Jesu efterföljd med spänstiga steg genom livet och bära bud om fred.

1

Som ett skydd mot orospilama -

som svissar i luften och mot *rädslor* och *fruktan* som är en makt som vill ockupera mig, tar jag i min hand *trons sköld*. Tack, Herre för att du ger mig trons sköld, som hjälper mig att hålla fast vid dina löften. *Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig, Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud* (Psalt 3:4).

Som ett skydd mot fegheten

som gör att jag inte vågar stå upp för Jesus tar jag emot *Andens svärd* som är Guds ord. Det är det enda vapen jag som kristen får använda mot ondskans makter. Jag vill komma ihåg vad Jesus sa då frestelserna kom: *Det är skrivet*. "Ett ord kan honom falla" (Sv Psalm 237:3). Sedan tecknar jag mig i segertecknet från Golgota:

Korsets tecken.

2. Dopdräkten

Är ni döpta in i Kristus har ni alltså iklätt er i Kristus. (Gal 3:27). I dopet ikläddes jag Kristus. Att leva i sitt dop är att dagligen klä sig i Jesu sinne, i hans kärlek. Ljusets rustning behöver jag som ett skydd mot ondskan. Dopdräkten är kärlekens kläder som Paulus berättar om i Kolosserbrevet 3:12-

Som Guds utvalda, heliga och älskade,

skall ni alltså klä er

inte för att bli Guds utvalda, hans heliga och älskade. Klä er för att ni är det. Hur då är? Jo i dopet blev vi Guds barn. Bli vad du är. Vi är kungabarn. Sträck på Er kungabarn!

2

vik här

3

en kristens kläder



OBS! Innan du klär, på dig: Tvätta dig.

om kroppen att begären väcks till liv. Rom 13:12-14.

*Natten går mot sitt slut och dagen är nära.
Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och kälä oss i ljusets rustning Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsämnigar och fylleri, inte i ötnket och lösakrtghet, inte i strid och arvnd. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.*

*Som Guds utvalda, heliga och älskade,
skall ni alltså kälä er
i innerlig-medkänsla, vänlighet ödmjtnkhet,
mildhet och talarnod.
Ha fördrag med varandra och var översende om ni har något att förebträ någon
Likasom Herren har förlåtit er
skall också ni förlåta.
Men över allt detta skall ni ha kärlekens band, som ger fullkomnighet.
Lät Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemman i en och samma kropp.
Visa er tacksamhet. Lät Kristi ord bo hos er i hela sinan rikedom och med all sin righet. Lär och vägled varandra med psalmer och bymner och andlig söng i kerajt av nåden och syng Guds lov i era hjärtan.
Lät allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud
Fädern genom honom*

Dopdräkten är en kristens vardagskläder. Vi går ut i vardagen som hans representanter. Vi klär oss i hans sinne. Han bor i oss och vill arbeta genom oss. Be över varje plagg och hör hur Jesus säger: Detta vill jag hjälpa dig med idag.

vik här