

Pilgrimsvandring till Rom

Bidrag från Tobias Bäckström
2008-04-15
Senast uppdaterad 2008-04-15

Efter månader av förberedelser är det dags: min pilgrimsvandring till Rom. Vi är två stycken: Andreas Almer och jag som ska vandra från Lausanne till Rom på en gammal medeltida pilgrimsled: La Via Francigena, en sträcka på drygt hundra mil.

Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela är de tre klassiska pilgrimsmålen inom kristenheten. Varje år så vandrar det tusentals pilgrimer nere i Europa framförallt till Santiago. Det är en företeelse som ökar även i Sverige och det handlar då inte bara om lusten att ut och vandra i skog och mark som vilken fjällvandring som helst.

En pilgrimsvandring skiljer ju sig från en sådan vandring: framförallt för att man vill fylla sin vandring med ett andligt innehåll. Det handlar inte vara om en yttre resa utan också om en inre. Att vandra under långt tid innebär att man kommer in i ett annat tempo, en lugnare andning. Vardagens alla måste och bekymmer får sjunka undan. Och kanske kan djupare skikt inom en då få en chans att komma till tals.

Pilgrimsvandringen får även bli en bild av det kristna livet: vi är ju alla på vandring med himmelen som mål. Målet är alltså viktigt, det är detta som är i fokus under vandringen, även om vi också kommer att be mycket på vägen: vi kommer att följa kyrkans tidebön.

Vår förhoppning är att kunna få husrum på vägen i prästgårdar, kyrkor och hos vänliga människor. Inte bara för att få ner budgeten, också hoppas få uppleva människors generositet. Jag kommer att skriva lite kortfattade rapporter under vandringen och även skicka med en och annan bild som du kan följa här på bibelskolan.

Be för oss och vår vandring.
Pax et bonum
Tobias Bäckström, präst i Osby